

Αγαπητοί φίλοι, γεια σας.

Σας ενημερώνω για την ολοκλήρωση και την πρώτη δημόσια προβολή του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της Στέλας Αλισάνογλου με τίτλο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ – ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΔΩΡΟ, το βράδυ της Καθαρής Δευτέρας 18 Μαρτίου 2013, στις 8.30 μμ, στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης .

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον τίτλο, το ντοκιμαντέρ αποτελεί καρπό της διετούς δουλειάς της Στέλας κοντά στον συγγραφέα Δημήτρη Παπαδούλη. Ο Παπαδούλης (γεν. το 1963) εδώ και 25 χρόνια ζει σε καθεστώς αναπηρίας, λόγω της πολλαπλής σκλήρυνσης κατά πλάκας από την οποία πάσχει. Ωστόσο, σε αυτό το διάστημα, και παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, δεν σταμάτησε να ζει και να δημιουργεί. Μοναδικές σχέσεις και φιλίες ζωής, πολύ δυνατές εμπειρίες συχνά πέρα από τα όρια της αντοχής, συνεχής προσπάθεια και ενεργοποίηση απέναντι στην αρρώστια του, αδιάκοπη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή (ακόμη και από το θάλαμο της εντατικής του νοσοκομείου) – αλλά και έξι δημοσιευμένα μυθιστορήματα, διηγήματα και θεατρικά έργα: μια πρώτη συγκομιδή αυτής της εκπληκτικής ανθρώπινης διαδρομής.

Η Στέλα κινηματογράφησε την καθημερινότητα του Δημήτρη μέσα σε όλα αυτά, απέναντι από όλα αυτά – ή και μαζί με όλα αυτά. Την καθημερινή του ζωή με τις δυσκολίες της, τις αγωνίες του, την προσπάθεια του νου και της ψυχής κόντρα στη βιολογική ανημποριά, τις σκέψεις του για τη ζωή, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό του, την αδιάκοπη πίστη του στην ομορφιά, τα όνειρά του για το μέλλον. Και μαζί με τον Δημήτρη, μιλάνε μερικοί από τους κοντινούς του ανθρώπους, για ό,τι ζήσανε και ζούνε κοντά σε αυτόν, για το πολλαπλό δώρο της σχέσης τους μαζί του.

Έτσι γεννήθηκε το ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΔΩΡΟ.

Εδώ είναι το trailer: <http://vimeo.com/59733368>

Εδώ η ιστοσελίδα του ντοκιμαντέρ: [>http://themultiplegift.wordpress.com/](http://themultiplegift.wordpress.com/)

Κι εδώ η αντίστοιχη ιστοσελίδα στο fb: [>http://www.facebook.com/themultiplegift](http://www.facebook.com/themultiplegift)

Στο ανεξάρτητο αυτό ντοκιμαντέρ (που έγινε αποκλειστικά με έξοδα της Στέλας και δίχως καμία άλλη χρηματοδότηση) συμμετείχα κατά έναν τρόπο και εγώ. Ήμουν αυτός που έφερε κοντά ετούτους τους δύο υπέροχους ανθρώπους, τους δύο σπάνιους φίλους μου: τον εκπληκτικό Δημήτρη (με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή 23 χρόνων) και τη

Στέλα (από τους πιο ακριβούς φίλους της τελευταίας πενταετίας). Έτσι, το βράδυ της Καθαρής Δευτέρας 18 Μαρτίου 2013, στις 8.30 μμ, στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης οπότε θα παιχτεί για πρώτη φορά η ταινία στα πλαίσια του 15ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, μαζί τους, μαζί με τους δεσμούς μιας ολόκληρης ζωής, σε μια γωνιά της αίθουσας θα γιορτάζω κι εγώ.

Θα γιορτάζω για τα χρόνια που πέρασαν και για τα χρόνια που έρχονται. Για τα κοινά μας χρόνια.

Όσοι θέλουν, μπορούν να έρθουν εκεί, για να το μοιραστούμε όλο αυτό.